

Αγαπητοί νέοι πτυχιούχοι,

Σε αυτή την πανηγυρική τελετή, με την παρουσία του Κοσμήτορα κ. Μιχαήλ Τρίτου, του προσφάτως αναδειχθέντος δι' εκλογής νέου Κοσμήτορα κ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, Καθηγητών του Τμήματος μας, των προσφιλών γονέων, συγγενών και φίλων, καθώς και συμφοιτητών Σας, επισφραγίζεται η προσπάθεια που καταβάλατε για τη σπουδή στην Ορθόδοξη Θεολογία. Ο δίκαιος έπαινος ανήκει πρωτίστως σε Σας αλλά και στους οικείους Σας, στα πρόσωπα των οποίων είναι αποτυπωμένη η χαρά, καθόσον σήμερα ολοκληρώνονται με επιτυχία οι πολυετείς κόποι και οι μόχθοι τους. Σας συγχαίρω εξ ονόματος όλων των συναδέλφων και εύχομαι στους οικείους Σας να δούν πολλαπλάσιες χαρές.

Με το πτυχίο πιστοποιείται ότι εισήλθατε στα όμορφα μονοπάτια της γνώσης, τα οποία είναι ατέρμονα στη μελέτη των μυστηρίων και των ενεργειών του Θεού στον κόσμο. Όπως αποφθεγματικά αναφέρουν Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας: *«Όταν δια της αγάπης υπό της θείας γνώσεως ο νους αρπαγή, τότε έξω γίνεται των όντων και επαισθάνεται της θείας απειρίας»*, δηλαδή διευρύνεται ο πνευματικός ορίζοντας διά της ενοράσεως του πλούτου της μεγαλοπρέπειας της δόξης του Κυρίου. Αυτή είναι μία κίνηση της ασυμβίβαστης ψυχής, η οποία εκ της φύσεώς της δεν βρίσκει στάση στα πρόσκαιρα, που είναι φθαρτά, αλλά προσκαρτερεί με αδιάλειπτο πόθο, ενώπιον του θρόνου του Θεού, απολαμβάνοντας τη θάλασσα της πολυευσπλαχνίας Του. Είναι σημαντική η βιβλική ταύτιση της Θεολογίας με την Ελευθερία, κατά το *«γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς»*. Εξάλλου η Ελευθερία είναι ο πολυτίμητος μαργαρίτης που ο σκεπτόμενος άνθρωπος μπορεί να αναζητεί στην κάθε μία στιγμή της ζωής του. Είναι η γνώση που χαρίζει την πληρότητα, την οποία όλοι έχουμε ανάγκη, καθόσον αυτή δίνει μία απεριόριστη δύναμη για δημιουργία. Είναι το θεμέλιο για τον πολιτισμό και την πνευματική κατάρτιση, που δυστυχώς όλο και περισσότερο ξεθωριάζει στις μέρες μας.

Η πνευματική κίνηση δεν οικοδομείται στον επιστημονισμό, ούτε στην ακροδικαιοσύνη των ηθικολόγων, που συνήθως είναι ανέραστοι, προφανώς ούτε και στις ανελαστικές και προκλητικές θέσεις των φονταμενταλιστών, αλλά πηγάζει από τα ελεύθερα και δημιουργικά πνεύματα, που σε κάποια στιγμή της ζωής τους αισθάνθηκαν να τους

ακουμπά το έλεος του Θεού, θα τολμούσα να πω είτε αυτοί είναι εντός είτε εκτός της Εκκλησίας.

Σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι νέοι πτυχιούχοι, ευρίσκεστε σε ένα σταυροδρόμι. Οφείλετε στον εαυτό Σας και στους γονείς Σας να πολιτευθείτε στο εξής με αισιοδοξία και επιμονή προς τη δημιουργικότητα, έχοντας ως αρχή ότι «η δύναμις μας εν ασθενεία τελειούται». Αυτή η θεοδίδακτη σταθερή πεποίθηση του αποστόλου Παύλου, τον έστρεψε προς τη θετική πλευρά των τεραστίων δυνάμεων που διαθέτει ο εκκλησιαστικός άνθρωπος. Με αυτήν μπορεί να μεταστραφεί ο μικρόκοσμος και ο μακρόκοσμός μας. Έτσι κτίζεται σιγά - σιγά η πνευματική μας προσωπικότητα. Κρατείστε γερά μέσα Σας τη δύναμη και τη φρεσκάδα της άλκιμης νιότης Σας, χωρίς να ορρωδείτε απέναντι στις δυσκολίες. Να έχετε ταυτότητα, γιατί έτσι θα μεταμορφώνετε το περιβάλλον Σας και θα παρακάμψετε ακόμα και τους μεμψίμοιρους επικριτές, που είναι αυτοεγκλωβισμένοι στη μιζέρια.

Μην παύσετε να καλλιεργείτε τη γνώση, *εξάλλου η δια βίου μάθηση είναι διεθνώς πλέον* απαίτηση. Ιδιαίτερα, εσείς οι νέοι θεολόγοι, έχετε χρέος να προβάλλετε τον πλούτο της Ορθόδοξης Παράδοσης, η οποία παραμένει ελπιδοφόρα μαρτυρία στον κόσμο. Πάνω από όλα όμως οφείλετε να ενδιαφέρεστε για τον διπλανό Σας, ως ανιδιοτελείς, όση δύναμις, κοινωνικοί συντελεστές, γιατί οι καιροί το απαιτούν.

Με αυτές τις λίγες σκέψεις, που θα ήθελα να τις κρατήσετε ως υποθήκες, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και ιδιαίτερα τα πρόσωπα της Γραμματείας και Σας εύχομαι καλή σταδιοδρομία και επιτυχία στη ζωή Σας.

16 Ιουλίου 2014